

Julemarked i Flensborg 11

I luksusbus fra Assens med Kildemand som Steward og med flere slags øl, så kan det jo ikke gå helt galt.

Vel ankommen til Flensborg blev formanden enig med chaufføren om, at vi skulle hentes igen kl. 18.00.

Det var en god beslutning.

Det var rigtigt julevejr, lidt slud og koldt, og tyskerne er gode til at lave disse markeder.

De fleste fandt ind, hvor man kunne få lidt varme, mad og drikke, der var også nogen som fik købe lidt.

Kl. 18.00 kørte bussen til grænsehandlen, nu skulle der købes ind af div. til Jul og Nytår.

Kl. 20.00 var vi på vej hjem, god tur Ole, selv om nogen meldte fra, lidt sent.



Julemarked i Flensborg 2013

Med bus fra Assens på en lidt mørk og våd decemberdag, var der ikke meget julestemning over.

Vel ankommen til Flensborg blev Ove enig med chaufføren om, at vi skulle hentes igen kl. 16.00, og alle skulle være der til tiden.

Jule marked trækker mange mennesker til, og en hel del er danskere.

Det småregnede - så det fik mange til at trække indendørs, hvor der var mange gode tilbud, måske ikke altid så billig som man gerne ville tro.

Et kik ind i den danske kirke, hvor Hr. Møller har sponsoreret nye kirkemosaikker, var også et besøg værd.

Da vi skulle være ved bussen præcis, fik det nogen til at se på museumsværftet og skibene der ligger her.

En flot kopi i 1:3,5 af en Vestindien-farar, der er lavet i teaktræ, tiltrak opmærksomheden.

Kl. 16.10 kørte bussen til grænsehandlen, nu skulle der købes ind af div. til Jul og Nytår.

Kl. 17.20, da de sidste var kommet ud fra Fleggaard, var vi på vej hjem, en god tur.



Ivan frost